

Deze Week IN DE STOEL BIJ

INFO

REGIO

Veronique Hermans

Veronique Hermans Makelaardij

www.veroniquehermans.nl



Wat was jouw eerste baantje? Ik denk dat ik ongeveer 14 was toen ik mijn eerste baantje als oppas kreeg. Dat was zo'n succes dat ik op een gegeven moment bijna elke avond in de week oppaste. Ik verdiende er best veel geld mee en bewaarde al dat geld in een heus geldkistje wat ik had. Ik voelde me toen heel rijk :)

Wat is je levensmotto? Geniet van het leven... naarmate ik ouder word, ben ik me er meer van bewust dat je vandaag moet leven en genieten. Soms wringt dat een beetje met de beschikbare tijd in een dag, maar dat probeer ik wel echt te doen!

Noem eens iets onverwachts wat veel mensen niet van je weten Ik kan heerlijk van de buitenlucht genieten, fietsen, hardlopen, wandelen, maar het allerleukst vind ik het om na een lange werkdag heerlijk te bootcampen in de buitenlucht. Even het zuurstofniveau op peil brengen en het hoofd leegmaken. Dat probeer ik 3x per week te doen, echt een aanrader!

Van welke beroemdheid greep de dood jou het meest aan? Dat was Lady Diana in 1997. Ik woonde en werkte destijds in Singapore en daar werd het ook heel groot gebracht in het nieuws. Ik was er echt van onder de indruk dat ze zo jong op deze wijze is overleden.

Wanneer heb je voor het laatst ontzettend gelachen? Een paar weken geleden was ik in Amsterdam met een vriendin en we wilden de bus terug nemen. We konden op dat grote kruispunt onmogelijk de bushalte vinden; want natuurlijk vertrok de bus van een andere plek dan waar we waren aangekomen. We voelden ons echt twee kneuzen en kwamen niet meer bij van het lachten.

Waar sta je over 10 jaar? Over 10 jaar hoop ik dat mijn dit jaar geopende eigen makelaarskantoor goed draait en vooral dat ik dan heel veel mensen blij heb kunnen maken met de aankoop en/of verkoop van een woning. Dat is namelijk het allerleukste om te doen. En als je doet wat je leuk vindt, dan straalt dat uit en kost het geen moeite.

Welk kunstwerk (boek, schilderij, beeld, lied, cd) zou jij gemaakt willen hebben? The Bohemian Rhapsody van Queen! Wat een geweldig nummer is, het geeft me altijd heel veel energie als ik dat nummer hoor. Ik vind het ook heerlijk om mee te zingen, echter vind mijn omgeving dat nooit zo leuk... ik heb andere talenten zullen we maar zeggen. Maar als ik alleen ben, bijvoorbeeld in de auto, dan zing ik uit volle borst mee.

Wat was je eerste auto? Een zilverkleurige Peugeot 205, ik weet zelfs het kenteken nog! LH-11-TF. Samen met mijn zus gekregen van mijn vader, lief he? Mijn zus, een vriendin en ik gingen daar voor het eerst alleen mee op vakantie, een heel avontuur. Uiteraard ging er van alles mis, paspoorten kwijt geraakt, ingebroken in de auto, verdwaald (er was nog geen navigatie, ja via een kaart) maar we zijn toch heelhuids thuis gekomen. Zo'n eerste vakantie alleen vergeet je nooit meer.

Wat beschouw je als jouw grootste succes tot nu toe? Het starten van mijn eigen makelaarskantoor! Daar ben ik onwijs trots op. Na jaren in de IT gewerkt te hebben als functioneel consultant begon de makelaardij te kriebelen. Ik heb altijd al iets met huizen gehad, mijn vader geholpen met grote verbouwingen en ik wil het liefst in elk huis even binnenkijken. Na dit plan zoveel jaar in mijn hoofd meegedragen te hebben dacht ik als ik de stap nu niet zet, dan ga ik straks met pensioen en denk ik "had ik maar".

Wilt U als ondernemer ook

een keer in De Stoel zitten?

Meldt U aan via marco@info regio.nl

Volg InfoRegio ook op LinkedIn!



InfoRegio is tevens Mediapartner van

HCnieuws.nl Witte Weekblad

Lees ook het ondernemersplatform van Haarlemmermeer op

WWW.INFOREGIO.NL